

RONDJE SCHOKLAND

6,5 KM



Download hier de GPX routes
[GPX Route - 6,5 km](#)
[GPX Route - 9,5 km](#)

Midden in de Noordoostpolder ligt het voormalige eiland Schokland. Een archeologisch monument vol bijzondere bodemschatten. Een plek tussen land en water, waar eeuwenlang mensen woonden. Altijd strijdend met de elementen. Ontdek het verborgen verleden van Werelderfgoed Schokland en het prachtige natuurgebied dat het nu is.

Je start op parkeerplaats Middelbuurt en gaat rechtdoor onder de schokkerringweg door. Neem een kijkje bij **Schokland haven** voor je route vervolgt. Dit was de haven van Emmeloord. Ga terug als je de route van 6,5 km wilt doen. Je gaat linksaf op de Oud-Emmeloorde weg. Voorbij de boerderijen ga je linksaf. Rij door voor de route van 9,5 km.

Je rijdt rechtdoor waar je aan de rechterkant de **Gesteentetuin** tegenkomt. Voor je je route vervolgt is dit de moeite waard om even te bekijken. Rij onder de Schokkerringweg door. Aan de linkerkant vind je de Kadijk. Je vervolgt je route richting het bankje bij de palen. Die palen waren ter bescherming van de zee.

Voor de route van 6,5 km sla je linksaf. Voor de route van 9,5 km ga je rechtdoor richting het beheer gebouw van het Flevo-landschap. Rijdt richting het Zuidpunt [het zuidelijkste puntje] om je route vervolgens weer terug te rijden richting het **museum Schokland** en de parkeerplaats Middelbuurt.

BEKIJK OOK



MUSEUM
SCHOKLAND
Nummer 1

Centraal gelegen op dit eerste Nederlandse werelderfgoed vind je museum Schokland. De historische kerk uit 1834 en de opvallende houten museumgebouwen vormen een markant punt in het moderne landschap van de Noordoostpolder.

De presentatie neemt de bezoeker letterlijk mee door de bijzondere geschiedenis, vanaf de ijstijd tot nu, en daagt je uit met diverse interactieve presentaties. Deze opstelling is ook geschikt voor gezinnen met kinderen.



GESTEENTETUIN
Nummer 2

In de Gesteentetuin maak je een reis door de tijd. Die reis begint zo'n 200.000 jaar geleden. In de Gesteentetuin is een aantal zwerfkeien te zien, die door de gletsjers van de voorlaatste ijstijd in de Noordoostpolder zijn achtergelaten.

In het bezoekerscentrum kun je een tentoonstelling bekijken over het ontstaan van de aarde en van stenen. En natuurlijk is er ook informatie te vinden over de geschiedenis en de natuur van Schokland.



LUISTERROUTES
Nummer 3

Locatietheater Prins te Paard maakte twee luisterroutes die je meenemen over de Noordpunt of over de Zuidpunt van het voormalige eiland. Onderweg hoor je verhalen over 150 jaar geleden; toen het eiland ontruimd werd.

Beide luisterroutes zijn te beluisteren via SoundCloud. De wandelingen kunnen op eigen tempo gelopen worden.

Heb je de smaak te pakken?
Ga voor de 9,5 km.

